

Trong các danh từ chuyên môn của đạo Phật, có lẽ không có từ ngữ nào mà nghe i héc Phật còn phai hiếu và còn phai phân biệt rõ ràng, như nhau muôn hiếu giáo lý thâm diệu của đạo Phật như hai từ "Chân Đế" và "Tứ c Đế".

Thật vậy, Đức Phật, vì muốn đùa chúng sinh thoát khổ sinh tử nên mới nêu ng vào thời gian Tứ c đùa mà nói pháp, nhằm chỉ bày cho chúng sinh thấy điều cái bốn chia tách chân thật tự nhiên của Tâm vẫn sẵn có, để chúng sinh, từ nỗi lòng tu hành giải thoát khỏi khổ đau sinh tử, lìa khổ i thời gian Tứ c đùa, đùa n thời gian Chân đùa.

Cũng vì thời mà Ngài Long Thanh Bồ tát nói rằng: "... **Các Đức Phật vì chúng sinh, y vào Nhau đùa mà nói pháp, thời nhau t là Thì tì c đùa và thời hai là Đức nhau t nghĩa đùa. Nếu không nhau n thời c đùa c hai chán lý này, thì đùa i vì i Phật pháp sâu xa, không thời hiếu đùa c chán nghĩa. Nếu không nêu ng tìa vào tì c đùa, thì không thời thời y đùa c chán lý; nếu không thời y đùa c chán lý, thì không thời ngay đùa c Niết bàn..."**

(1)

Tứ c đùa là một hòn tò: "tì c" nghĩa là thời tì c hay phàm tì c, "đùa" nghĩa là chán lý. Tứ c đùa có nghĩa là nhung cái gì mà nghe i thời tì c đùa ng ý vui nhau, giao i là chán lý quy ết cay hay còn giao i là chán lý tò vui đùa. Còn Chân đùa, cũng là một hòn tò, có nghĩa là chán lý chân thật không hòn vui, là chán lý tuyết đùa, là chán lý tì i thời vui, cũng còn giao i là Đức nhau t nghĩa đùa, là chán tâm, là giác tánh, là chán nhau ...

Chán lý tuyết đùa i là gì? Không ai biết đùa c ngoai i trai chính chia Phật và chia Tứ đã giác ngay. Các Ngài cũng không thời nói cho chúng ta biết đùa c. Toàn bộ giáo điều n cõa chia Phật là pháp phai iing ti i, Ngài "dùng pháp thời gian, (tì c thời tì c đùa) đùa giang nói cho chúng sinh" (2), cõi đùa chúng sinh ngay đùa c cái chán lý tuyết đùa i nhau Ngài vì Ngài thời Tâm Phật và Tâm chúng sinh vẫn không khác, vẫn tò đùa i mènh mông khai p không gian và thời i gian.

Thật vậy, xuyên qua lời dയ cõa Phật và chia Tứ, số dĩ có số sai khác là vì tâm chúng sinh bao mê mờ ô nhai m. Cái Tâm bao vây bao i tham sân si, bao i vui ngay tò vui đùa o, bao i tham nhai m các pháp có không. Ngài Sogyal Rinpoche, mõt đùa i số Tây tò vui, ví Tâm chúng ta bao vây kín trong mõt cái bình mà " **khoang không trong bình cũng giải ngay nhau khoang không bên ngoài. Khi chúng ta giác ngay, thì cũng nhau cái bình vui tan thành mõt nhau vui n... Ngay lúc đó và tì i chia đó, chúng ta trả c nhau đùa c rì ng chúng chia a tò ng bao giải có số**

ngắn cách hay sai khá

c..." (3)

Vì tâm sinh diệt cõi chúng sinh luôn luôn dính mắc vào các pháp "có không" nói gì i hiền tông tông giái tông đế, nên Đức Phật thay thế là khó nói vui cái mà Ngài đã chéng ngõ, chéng hồn nhõ nói vui Phật tánh, chân tâm, vui không hình tông, không số lõi. Nói nói chúng sinh có Phật tánh là chép trung, nói không có Phật tánh là hổ vui ng, nói Phật tánh cũng có cũng không là nói trái ngược nhau, nói Phật tánh chéng có chéng không là hý luân. Nên Phật mõi dùng các pháp thay gian phỏng tiễn, "giá lèp kí pháp, giá lèp danh tì, vui chéng phái i Phật, nói vui hổ là Phật, vui chéng phái i Bồ Đề, Niết Bàn, giá i thoát, nói vui hổ là Bồ Đề, Niết Bàn, giá i thoát, ... Bồ tát hổ gánh trăm tì chéng nõi, tì m cho hổ gánh mõi ion, mõi t chén, bồ t hổ khó tin giáo liều nghĩa, tì m nói vui hổ giáo bùt liều nghĩa, tì m đõi pháp lành lùu hành còn hổ n là pháp ác ..." (4).

Cũng chính vì chân lý tuyết đõi này rõt khó hiếu, khó nhõn, khó nói nên đôi khi Ngài phái dùng nhõng thí dõi bõng lõi nói, nhõ trong Kinh Pháp Hoa, Phật dùng bõy thí dõi, trong đó có hai thí dõi là cái nhà lõa và câu chuyõn đõi con cùng tì mà ai cũng biết. Ngoài ra còn nhõn Kinh khác nhõ Bách Dõ Kinh, Tõp Thí Dõ Kinh, Bồ Tát Bõn Sanh Kinh, ... Các thí dõi Ngài nói trong kinh dùng phỏng thíc ngôn ngữ, hàm chéa nhõng ý nghĩa thâm thúy, ám thay lý tuyết đõi mà chân lý tuyết đõi này không thay dùng lõi trõc tiễn mà gióng giái vì lõi chép là khí cõi dien đõi cái tõi tõiing tõiing đõi, cái có hình, có tõiing trong thay giái nhõng.

Chép Tõ chéng ngõ cũng vui y, không thay nói cho chúng ta biết đõi cõi chân lý tuyết đõi là gì, mà quý Ngài chép dùng nhõng câu chuyõn ngôn, nhõ câu chuyõn con rùa và con cá đõi làm thí dõi mà thôi. Rõng con rùa tõ dõi nõi cõi bò lõi lên mõi đõi, đi mõi t vòng rõi trõ vui nõi cõi, bõi cõi nhõn con cá, kí chuyõn đõi liõn cho nó nghe. Nhõng con cá, vì chéa bao giái rõi khõi nõi cõi, không thay tõiing tõiing nõi lõi có mõi trõiing có thay sõng đõi cõi mà không có nõi cõi, không bõi lõi. Cho nên con rùa dành chéu mang tiõng là nói chuyõn vien vông hoang đõiing, không có trong thíc tõi. (5)

Cõi giái tuyết đõi, chân tâm, giác tánh, chân nhõ, mà Phật đã giác ngõ không thay nói cho nhõi chéa chéng ngõ biết đõi cõi. Vì lõi đó mà nhõi đõi đôi khi cũng phê bình: "Đó o Phật cao siêu quá, không có trong thíc tõi". Nhõng chính đó mõi là cõi tõy cõi a Phật Giáo.

Kinh Kim Cang là Kinh liều nghĩa, nói vui cõi tõy cõi a đõ o Phật, vui chân lý tuyết đõi, cho nên không có pháp gì đõi nói. Nhõng lõi Phật đõy trong kinh chép giúp chúng sinh phá bõ nhõng

Độ c Phật có thuyết pháp hay không thuyết pháp

Viết bởi Administrator

hiếu biết tánh ngã i, phá bỏ những kiền chép sai lầm của hùu, những vướng mắc lâu đài vẫn là nhân kiên cõi a vòng xích luân hùi, đã lôi kéo chúng sinh vào vòng tròn luân muôn vẫn kiền. Ngài phá bỏ không còn một kiền chép nào và Ngài cũng tuyên bố luôn là Ngài không thuyết pháp:

"- Tu Bồ Đề! Ông chỉ cho Nhì Lai có nghĩ rằng: "Ta có nói pháp". Ông chỉ nghĩ Nhì vậy. Bởi vì sao?

- Vì nếu người nào nói rằng: Nhì Lai có nói pháp, tức là ché Phật, không hiểu đúng lý cõi a ta nói.

- Tu Bồ Đề! Nói pháp, là không có pháp gì nói đúng, ấy giờ là nói pháp." (6)

Có nghĩa là Phật không nói về cái chân lý tuyết đài, về cái chân tâm, Phật tánh, Chân Nhì, vì chân lý tuyết đài vẫn chưa chứng实体 dùng ngôn ngữ tánh ngang đài thi tặc đài biến thể. Ngài chỉ dùng ngôn ngữ thi gian tặc chân lý thi tặc đài ché bao chúng sinh, mà ngôn ngữ thi tặc, là pháp tánh đài thì không có tặc tánh, ché do nhân duyên hòa hùp, và do nhân duyên hòa hùp nên không có thể.

Độ c Phật khi giảng pháp, Ngài luôn luôn nói số thề. Có khi Ngài nói về số thề tánh đài và có khi Ngài nói về số thề tuyết đài. Nếu không hiểu điều đó, chúng ta thấy như điều Ngài nói trái ngược nhau và số làm cho chúng ta bối rối, hiểu mập mờ, hỗn đụn (confuse). Thí dụ như trong kinh Độ i Bát Niết Bàn đắc Phật nói:

Ché hành vô thêng, Thì sinh diệt pháp. Sinh diệt diệt dĩ, Tự ch diệt vi lịc.

Hai câu đùu có nghĩa là tất cả các pháp hiện tánh đùu vô thêng, chúng đùu là những pháp sinh diệt. Hai câu sau có nghĩa là khi sinh và diệt đã bù diệt, tức không còn sinh diệt nữa thì còn là niêm an lịc. Trong thể giải này, tức thể giải tánh đài có sinh và có diệt, còn thể giải kia tức thể giải tuyết đài thì không sinh không diệt. Nếu chúng ta không hiểu rõ tặc đài và chân đài thì cho rằng đắc Phật nói trái ngược nhau. Số thề Ngài luôn luôn nói đúng số thề. Hai câu đùu là tất cả tặc thi giải hiện tánh đài, có sanh và có tử. Hai câu sau thuẫn lanh với tánh đài tặc chân đài, không có sinh và không có diệt, là thể giải cõi a pháp tánh hay thể giải cõi a bùn thi.

Đến đây, chúng ta trả lời bài kí cõa Bồ Tát Long Thanh đã nêu trên phần mảng đầu. Bồ Tát dặn chúng ta rằng nếu chúng ta không phân biệt rõ cõi chân lý thường là i và chân lý tuyệt đối, tức là tột cùng là i và chân đối, thì chúng ta không thể hiểu được điều Phật. Do sự không hiểu và không phân biệt rõ này, chúng ta lạm nháp nhung đem lời Đức Phật nói "**Không nói pháp Tuyệt đối**"

", mà cho là Đức Phật nói "
Không nói pháp Thường"

" là chúng ta vô tình vướng mắc vào sự hiểu báng kinh, chia rẽ ngang nhau i tâm huyền cõa Đức Phật. Ngài đã dùng ngôn ngữ và chân lý thô tục để dạy người ta cách mà tin tưởng trên con đường bồ tát tu học, trái với bản thân tuyệt đối. Nếu chúng ta không hiểu điều đó, mà tưởng rằng Đức Phật không nói pháp, thì chúng ta sẽ mất niềm tin nơi kinh, sẽ mất cõi hồn có bùn đục chính xác để tìm đường trả lời bản thân rằng chân tâm tuyệt đối.

Ghi Chú

(1). Thích Tâm Thiện, Lịch Sử Thời T嚮 và Triết Học Tánh Không, Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh 1999.

(2). Kinh Đức Bát Nhã, Cuốn 2, Trang 275

(3). Sogyal Rinpoche -Thích Nghi Trí Hồi dịch, Tinh Chất Cam Lộ, TP HCM Việt Nam 1969

(4). Bá Trưởng Ngữ Lục, Thích Duy Lục, Tôn ân Thiện Đức Ông xuất bản, 1999 trang 29-30

(5). Narada Maha Thera, Đức Phật và Phật Pháp, Phẩm Kim Khánh Việt dịch, Đức Nam xuất bản 1987, trang 458-459

(6). Thích Huệ Hùng dịch, Kinh Kim Cang Giác Lục, Phật Học Việt Quoc Tự xuất bản 1983, trang 82

Độ c Phù t có thuyết pháp hay không thuyết pháp

Viết bởi Administrator

Tâm Duy